



# MIN FØRSTE UDSTILLING

Af Rebecca Meinicke

Datoen kommer snigende, langsomt men sikkert. Det er i morgen. Vi er meldt til, der er ingen vej udenom... „Bare jeg nu har udfyldt tilmeldingen korrekt?!“



Skuld Idi, SIA b

Hovedpersonen i alt dette virvar er totalt upåvirket af situationen – han aner ikke hvad der er i vente, han vimser blot rundt og er ligeså dejlig og rolig som han plejer. Jeg er derimod totalt ude af fatningen – aner ikke mine levende råd, jeg ringer febrilsk til min opdrætter i et spinkelt håb om at blive beroliget, „Er du nu sikker på jeg må låne dine burgardiner? Hvordan skal jeg klippe hans hår i ørerne, og hans negle hvad med dem?? Nu lover du at komme og hjælpe mig gennem dyrlægekontrollen og få os på plads – du må ikke glemme at komme!! (alt sammen noget jeg allerede har spurgt om 117 gange...) Værst af alt...hvad nu hvis de synes han er grim, kan næsten ikke bære hvis alle andre ikke også synes at lille Idi er den

*smukkeste siameser killing der længe er set?!“*

For blot fire uger siden fik jeg min første racekat – en siameser? Ja, det er sådan en rottelignende tingest med store ører... nej nej, han har ikke en flad næse, det er perseren der har det, så meget har jeg da lært indtil videre... Var meget skeptisk da jeg skulle besøge ham for første gang. Havde kun set sådanne mystiske katte på billeder. Vi træder ind hos opdrætteren og der farer straks tre voksne siamesere hen til os, de vil kæles og snakke! Jeg spejder forsigtigt rundt – dér, ovre under stolen – kan det være ham?? Det ER ham, en lille chokolademasket siameser. Jeg tager ham forsigtigt op i mine arme, han synker godt ned i mit bryst og kigger søvndrunkent op på mig – han er blevet vaccineret i dag så han



Skuld Idi & Rebecca på deres første udstilling

er lidt sløj... Sagen den er klar, ingen kan bryde det bånd der allerede er skabt mellem Idi og jeg, han skal være min! Mens jeg venter på at lille Idi bliver gammel nok til at flytte ind hos os, beslutter jeg at det vil jeg også! Jeg vil også være opdrætter – det kan bare ikke være anderledes. Idi skal simpelthen være min første avlshan.

Kl. er 5.00 lørdag d. 3 september. Ryster af nervøsitet, min mand forsøger forgæves at berolige mig, han er totalt uforstående overfor mit hysteri



Rebecca i ind-check. Mon ikke alle papirene er klar ?



„det er jo bare en kat...“, bare en kat? Bare en kat?? Hvad bilder du dig ind? Det er vigtig dag for Idi og jeg, det er første skridt på vores lange vej mod opdrætterverdenen, det er *ikke* bare en kat!

Kl. er nu 7.30 og vi er på vej ind i hallen, Idi lægger fint i sin transportkurv og ser forventningsfuld ud. Vi kommer hurtigt igennem dyrlægekontrollen og får installeret prinsen i sit bur, vi har lånt de flotteste lyseblå burgardiner med hvide blonder. Han ligger sig straks på sin pude og sover – at der er mindst 50 andre katte rundt omkring ham, virker han tilsyneladende fuldstændig ligeglad med. Inden længe stiger nervøsiteten kraftigt, da der ikke er længe til at han skal bedømmes. Jeg går næsten i panik, men nogle af de garvede og erfarne siameser udstillere støtter mig ufatteligt meget. *Jeg konstaterer hurtigt at jeg ikke er alene i verden – alle er villige til at hjælpe os.*



*Dommer Kristina Rautio i gang med at bedømme Idi*

Dommeren (Kristina Rautio) er vild med Idi, han lægger ud med at spise hendes kage, og hun elsker ham – hun ender også med at nominere ham... Nomineret? Hvad vil det sige? Aner ikke hvad det betyder – der går dog ikke længe før jeg aner alvoren af det, han skal simpelthen på scenen i eftermiddag for at kæmpe om titlen Best In Show!!

Nervøsiteten har faktisk lagt sig, og jeg er sikker på vi nok skal klare resten af dagen, Idi hænger for det meste i mine arme da jeg ikke nænner at lade ham være alene i buret. Helt strakt ud – hovedet højt, halen lige i vejret og helt from, stewarden har ingen problemer med at holde ham – han er bare så stolt af at være midtpunkt.

Han „taber“ til en anden, i øvrigt pragtfuld lille blåtabby killing, men i mine øjne er han dagens vinder. Idi ligger nu på min mave total udkørt efter en lang dag og en velfortjent sejrsmiddag...



*Kagespiseren Idi*