

DADDY'S BOY BIMSE

eller

WW06 EC FIN*Anatolian Me Too, JW

Skrevet af: Kirsten Foldager

Fotos: Hvor andet ikke er nævnt er fotografen Kirsten Foldager

Bimse er som overskriften mere end antyder fars dreng.

De to er Gøg og Gokke, min daglige underholdning og de har en hemmelig klub, som vi andre ikke kommer med i.

Bimse er søn af EC/EP FIN* Kattilan Big Time Operator, JW, DSM, DM(Boss) og FIN*Anatolian Keetah Red Taika. Han er født d. 17. juni 2004 og er opdrættet af Sanna Nevala i Finland.

Sanna er et fantastisk og morsomt menneske og hun købte for nogle år siden en rødmasket hankat af mig, Sphinx Jackmanii og han er Taika's mor.

I august 2004 sad jeg så og kiggede på Sannas hjemmeside, og så billeder af hendes killinger efter Taika og Boss. Det var et skønt kuld på 6 smukke killinger, især 3 var fine, 2 creme og en rød.

De var alle reserverede på nær



„Bimse“ som 8 ugers killing

Foto: Sanne Nevala



WW06 FIN*Anatolian Me too, JW, OSH d24

Foto: Kongo

den ene røde, og jeg så hans billede og vidste med det samme, at han var nødt til at bo her.

Det var da ikke fordi vi havde så meget "brug" for endnu en rød kat, jeg er ikke specielt begejstret for røde eller pastelfarver – er mest til de sorte og chokolade varianter, meeen.....jeg ku´ ikke lige stå for det lille røde hoved med de store, bløde ører.

Jeg skrev fluks til Sanna og spurgte hvorfor den røde dreng ikke var solgt da??? – "næ – der er ingen, som er interesserede" skrev hun tilbage – "og han har da også et meget kort hoved og

vældig ligesat øjne" "Jamen det har han da", sagde jeg, "men vi vil da godt ha´ ham alligevel, hvis det er... "

Jamen, jamen nu var Sanna ikke lige sikker på at han var typet nok,



„Bimse“ som 3 mdr. killing





„Bimse“ på udstilling i Arnhem

men hvis jeg sådan var sikker, så ville hun da være rigtig glad for at han skulle bo hos os, så..... Bimse kom til Danmark, og nøj, hvor er vi glade for ham !! Han er en forfærdelig glad og ukompliceret hankat. Eller hankat er måske så meget sagt – måske mere som en kastrat.

Hvis jeg nu skal være rigtig

diplomatisk, er han ikke særlig begavet!! – men han er utrolig charmerende og ekstremt venlig. Han elsker at køre bil og han ELSKER udstillinger.

Når udstillings tasken kommer frem, han er altså ikke dummere, end at han ved, det er hans taske – så er han klar og sætter sig ude ved hoveddøren og



„Bimse“ på udstilling i Helsinki

venter, og vi skal ikke gå ud af den dør uden ham, så sidder han og råber med sin hæse stemme og kigger gennem glasset i døren og siger: “hva´ med mig, hallo, skal jeg ikke med?”

Vi har desværre lært ham at gå frit i bilen, så når vi kører, går han lige om til Daddy og sætter sig på hans skød, lægger forbenene på rattet og sidder og “kører” et par minutter, men han har hovedet højt løftet. Så går han om på bagsædet, hvor han har sit tæppe og lægger sig til at sove. Og der kan han godt ligge i mange timer uden problemer. Det er alt for farligt !!, vi ved det godt, men sådan er det nu.

Bimse går frit i huset, og strinter ikke særlig meget. Ja, ja – jeg ved godt, at jeg altid har sagt, at hanner har man i hankatterum osv., osv. og det har man da også i meget vid udstrækning.

En “normal” meget strintende og højfertilt hankat er svær at have til at gå frit i et katteri, men man må kende sine katte og deres sind.

Bimse kan ikke være isoleret – vi har ikke engang prøvet. Den dag han bliver højfertilt – HA!! – og er ude af stand til at trives her blandt



„Bimse“ nyder sommervarmen



„Bimse“ Maj 2006

alle kastraterne og hunnerne uden at lave ballade, bliver han kastreret pr. omgående.

Han er ufatteligt uinteressert i at parre. Han har ikke normal hankatte adfærd, han har ingen "ruter" han går, og han går aldrig rundt og kalder.

Vi har endelig nu et kuld efter ham på 4 killinger, 3 orientalere og 1 siameser. De er endnu ikke så gamle, men ser da ok ud.

Han skulle jo være en avlskat og det er også fint, hvis vi kan få mange killinger efter ham, men det er på én eller anden måde ikke mere det vigtigste. Han er vores dreng og han skal bare være her, og vi skal hygge os.

VERDENSUDSTILLINGEN I MAASTRICHT

Bimses udstillings karriere har været rigtig fin med mange Best in shows.

Der er vist ingen, som kan være i tvivl om at Kim elsker udstillinger ligeså meget som Bimse.

De to har det som fisk i vandet, når de befinder sig i en sportshal i Langbortistan, med en masse bure og en masse stressede mennesker.

Bimse er en sådan type orientaler, som man enten elsker eller hader. Nogle ser kun hans fejl andre syntes han er det smukkeste i verden.

Kulminationen af hans og måske mere Kims, HA! udstillingskarriere var naturligvis verdensudstillingen i Maastricht i Holland her i år.

Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om den stemning, der var – desværre kan jeg ikke skrive om kattene, da jeg ikke så ret mange, tiden gik med at være træt og at tale med alle de mennesker vi kender.

Bimse var i ekstrem show-kondition og Kim VILLE til den verdensudstilling, så af sted skulle vi.

Heidi Tværmose, Kim og jeg kørte til Holland lørdag nat før udstillingen, og efter en lang, lang tur med timevis af forfærdelig kø nåede vi endelig frem.

Udstillingen foregik i store flotte haller, som var meget velegnet til formålet.

Tema for udsmykningen var Halloween, og der var gjort et fint og stort arbejde for at få alt til at fremstå flot og festligt.

Der var 151 katte i kategori 4 og kattene var fordelt på 5 dommere.

Vi skulle dømmes hos Eric Reijers, som har dømt Bimse så mange gange før.

Eric elsker Bimse.

Efter udstillingen sagde han til mig og til alle som gad at høre, "jeg elsker den kat – og det gjorde jeg lige med det samme jeg så ham første gang, han er noget helt specielt."

Lørdagen gik med bedømmelser og nomineringer og Bimse var i konkurrence med 5-6 hanner, som var fine især var der mange bicolour orientalere, som gjorde sig bemærket med fin type.

Lørdag aften var skrækkelig med kørsel i timevis for at finde hytten, vi skulle bo i, ingen ordentlig mad, restauranten var lukket da vi endelig kom frem og andre genvordigheder. Den eneste som var cool, var Bimse, som syntes det var en fed hytte, så han fandt sin fugl frem, det er en fasanfjer, han elsker. Den løb han med i munden for så at kaste den op i luften, 5 centimeter, og så dræbe den.

Jeg ved ikke, hvorfor det er så sødt og sjovt, når han laver noget så almindeligt for en kat –





Kim med „Bimse-banneret“ til WW 06. (Foto Sebasco´s Maine coon)

det er nok fordi han er så dum, ellers.

Søndag var Kim klar. Heidi var fantastisk og havde lavet en super T-shirt med billeder af Bimse, danske flag og teksten: Daddy´s boy Bimse. Derudover havde hun lavet „banneret“ – et stort flot et med danske flag og Bimse med kæmpe bogstaver.

Kim var lykkelig og flashede både banner og T-shirt ved enhver given lejlighed og stillede gerne op til fotografering konstant!

Best in show var et stort anlagt arrangement med en kæmpe scene og en lang catwalk. Derudover var der en enorm storskærm, hvor alle kunne følge med i showet og få kik udover publikum.

„Banneret“ med Kims glade hoved nedenunder blev fremvist på smukkeste vis på den storskærm mange gange.

Der var rigtig mange danske udstillere og den danske lejr var som sædvanlig linet op i fineste Roligan udstyr og de var glade, højrøstede og klar.

Som alle nok ved fik Danmark 5 verdensvindere, 2 Maine Coons, en Hellig Birma og den brunmaskede hunkastrat EP Nissen´s Lexie, JW, DSM ejet og opdrættet af Annelise og Erik Nissen.

Det var et stort øjeblik, da Nissefar og – mor gik hånd i hånd på scenen. Ikke et øje var tørt og det var bare så fint!!

Der var i sagens natur nomineret 5 hanner til scenen, WW05 EC Okonor Taxido, JW, OSH n 25, (N) Coco Chanel´s Constantin, JW, SIA n 21, Ch Hopie´s Oricats Asirio, SIA c 21, Ch Purrfect Lion Heart, SIA n.

De var alle fine, den brunmaskede måske den mindst spektakulære – men en kat kommer ingen vegne i et sådant forum, hvis den ikke er meget lang, meget høj og meget elegant med store lavtplacerede ører.

Den smukkeste af hannerne og den „værste“ konkurrent til os, hvis man kan sige sådan var verdensvinderen fra året før, EC Okonor Taxido.

En meget smuk og klassisk typet kat med ren kil-linje, korrekt øjenstilling og smuk øjenfarve. Nydelig øreplacering, måske ikke

helt de allerstørste ører og han kunne måske nok være lidt mere slank og spændt op til et sådant show – men en super, super orientaler, vidunderligt smuk.

Det gik så hverken værre eller bedre, end at Taxido fik 2 stemmer og Bimse fik 2 stemmer. Det stod lige og Kims hjerte stoppede!!

Vi sad på 2. stolerække nederst foran den lange catwalk og Kim sad bleg som et lig, forstenet og bed i sit banner, med øjne så store som tekopper, fokuseret på den scene. Det var umuligt at komme i kontakt med ham. Hans lille røde dreng, sad på sin mås på showbordet, logrede med sin lange hale og gloede rundt, kælede lidt med stewarten og var fuldstændig i sit es: Se mig!! Alle sammen!!

Da Lena Sundberg havde stemt på den bruntabby siameser, skulle hun så vælge mellem de to hanner, som stod lige – og hun valgte jo så fars dreng.

Alle de Finske tilskuer skreg, danskerne skreg, Heidi skreg højest!! Jeg fattede ikke noget, da jeg var sikker på, at han ikke vandt.

Da det endelig gik op for Kim, hvad der var hændt, sprang han op som skudt ud af en kanon, væltede stole i rækken foran os og løb og hoppede med kroppen viklet ind i sit banner ned langs rækkerne med publikum langs scenen.

Han gav dem Samba med bedste hoftevridningsteknik fuldstændig, som når de scorer i fodbold.

På det tidspunkt var Heidi og jeg afgået ved døden af grin og lå ind over alle folk og hulkede af morskab over Kim.



Her præsenteres WW06 FIN*Anatolian Me too JW, på scenen. Flot gået!! (Foto Sebasco´s Maine coon)

Han var kold som is over os – det drejede sig sådan set kun om Bimsen, så lige pludselig var han oppe på scenen med armene højt løftet. “skal du ikke derop?”, spurgte Heidi – og jo, det måtte jeg så.

Det var det morsomste syn i verden!! Der kom Kim med en kæmpepokal i sine løftede arme og Eric Reijers ved siden af med Bimsen løftet højt i vejret. De to kom stolt spankulerende i flot strækmarch, det var dem, som havde vundet og bagefter kom jeg sjokkende simpelthen for færdig af grin over situation til at være til pænt brug.

Alle var overvældende søde. Dommerne stod med tårerne løbende ned af kinderne og sagde, hvor bange de havde været for at han skulle tabe og hvor lykkelige de var over at han vandt.

Det var da fint at han vandt. Vi var heldige lige i den situation – med et andet dommerpanel havde han måske vundet enstemmigt, med et tredje havde han måske tabt – eller var ikke blevet nomineret.

Det vigtigste for mig var at se Kims glæde. Jeg er måske blevet for blasert efter alle de år, og flere verdensvindere – men Kims rene og uforfalskede glæde – er noget jeg vil huske hele mit liv.

Tænk hvor heldig et menneske kan være at få lov til at eje en så speciel kat, med en sådan utrolig karma og skøn personlighed.

Jeg har været så heldig nu flere gange i mit liv – Jeg havde min Teje – Baldrians Teje (ingen artikel fra mig uden min Teje skal nævnes!! ;-), hun var mit barn og jeg savner hende hver dag – men det ved i jo snart!) og Kim

har sin Bimse. “Det er min dreng, Kirsten”, siger han, “jeg elsker simpelthen sådan den kat”.

Det kunne ikke være bedre, vel??

Tak til alle som var glade på vores vegne



Kim, Kirsten & Bimse

Kirsten Foldager og Kim Hansen, Sphinx orientalerer



WW 2006!

Tillykke til verdensvinderne i Maastricht

Et ekstra stort tillykke til vores medlemmer med deres verdensvindere:
Annelise & Erik Nissen med Nissen's Lexi & Kirsten Foldager & Kim Hansen med Anatolian Me Too

VERDENSVINDERE 2006

Killing

JW Los Califas Hatim, OSH n (male) Opdr. & Ejer Alejo A Gonzales (Spain)

Ungdyr

Michelangelo D'Oltremare, OSH n24 (male) Opdr. & Ejer Simone Caratozzolo (Italy)

Fertil hun

CH My Squaw von Warantharpa, SIA n Ejer: Gerhard Wehrmann (Germany)

Fertil han

EC FIN*Anatolian Me Too JW OSH d 24 Ejer: Kirsten Foldager (Denmark)

Kastrat hun

GIP Nissen's Lexie JW SIA n Opdr. & Ejer A & E Nissen (Denmark)

Kastran han

EP WW01/02/03/04/05 Kattilan Ilmari Itäinen DSM OSH n 25
Ejer: Anne & Krister Taino (Finland)



Rød/hvide farver... (Foto Sebasco's)



Fra venstre mod højre: WW06 Ungdyr, Michelangelo D'Oltremare, WW06 hunkat My Squaw v. Warantharpa, SIA n WW06 killing Los Califas Hatim & WW06 Hankat FIN*Anatolian Me Too. (Foto Melanie Bestmann)